



Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι στὴν Ὀμοφυλοφιλία Ἄγιογραφικὴ καὶ Ἀγιοπατερικὴ προσέγγιση

Μὲ μεγάλη ἀνησυχία καὶ θλίψη παρακολουθοῦμε τὸν τελευταῖο καιρὸ μιᾶς καταγιγιστικῆς ἐπέλαση τοῦ πάθους τῆς ὁμοφυλοφιλίας σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Συγχρόνως ὅμως διαπιστώνουμε μιᾶ ἀπρόσμενη συμπάθεια πρὸς αὐτὴν καὶ μιᾶ προκλητικὴ ἀποδοχὴ ἀπὸ κυβερνήσεις κρατῶν, ἐπιχειρῶντας νὰ τὴν καθιερώσουν σὰν φυσικὴ ἐπιλογή.

Σύμφωνα μὲ τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία, ὁ Θεὸς δημιούργησε «ἄρσεν καὶ θῆλυ» (Ματθ. 19,3-12) καὶ σ' αὐτοὺς μόνο ἔδωσε τὴν εὐλογία τοῦ γάμου μὲ καρπὸ τὴν τεκνογονία. Εἶναι εὐνόητο λοιπόν, ὅτι γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας τρίτο φύλο, transsexual ἢ κάτι ἄλλο, ἐκτὸς τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας, δὲν ὑπάρχει. Οἱ συζυγικὲς σχέσεις ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς υἰοθετοῦνται ἀπὸ τὸν Θεὸ ὡς οἱ μόνες κατὰ φύσιν ἀνθρώπινες σχέσεις. Κάθε ἄλλη σχέση, ἀποτελεῖ παρὰ φύσιν κατάσταση, ἓνα εἶδος σεξουαλικῆς διαστροφῆς.

Τὴν τέλεια ἀποστροφή Του στὴ διαστροφή αὐτὴ, ἐκδηλώνει ὁ Θεὸς γιὰ πρώτη φορὰ στοὺς κατοίκους τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων τοὺς ὁποίους καὶ ἐξολοθρεύει ρίχνοντας ἀπὸ τὸν οὐρανὸ φωτιὰ καὶ θειάφι, σύμφωνα μὲ τὴ διήγηση τῆς Γένεσης (κεφ. 19). «Οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας» (Ἀπόστολος Παῦλος, Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας κ.ἄ.), ἀκολουθοῦντες τὴ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, χαρακτηρίζουν τὴ διαστροφή αὐτὴ *ἀμάρτημα* καὶ *πάθος*. Ὁμόφωνα τὸ στηλιτεύουν, σεβόμενοι ὅμως τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, σύμφωνα μὲ τὸ ὀρθόδοξο πνεῦμα. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, θεωρεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία *«μανίαν»*, δηλαδή *«τρέλλα»*, *«ἄτιμον πάθος»*, *«παρὰ φύσιν»*. Κατὰ τὸν ἴδιο πατέρα, ἀκόμη καὶ τὰ